

## WAT BETEKENT DE NAAM FEBE?

Aan de naam van Febe is te zien dat zij van huis uit een heidin was, afkomstig uit Griekenland. Door middel van de prediking van de apostel Paulus is zij tot bekering gekomen. Febe was dus een Christin in de ware zin van het woord geworden. Febe betekent 'de zuivere' of 'lichtdraagster'.

**FEBE:  
EEN ZEER TOEPASSELIJKE NAAM  
VOOR EEN VERENIGING VAN WERKERS IN DE  
GEZONDHEIDSZORG OP  
GEREFORMEERDE GRONDSLAG**



## KORT SAMENGEVAT STAAT FEBE VOOR:

- Zorgen voor
- bijstand verlenen
- beschermen
- liefdadigheid
- gastvrijheid
- zieken verplegen
- armen helpen
- vreemdelingen huisvesten.

## CONTACT

Meer weten?  
Kijk op onze website:  
[www.febezorg.nl](http://www.febezorg.nl)  
of mail naar:  
[Info@febezorg.nl](mailto:Info@febezorg.nl)

*Febe*

**De naam FEBE**

VERENIGING VAN WERKERS IN DE GEZONDHEIDSZORG  
OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

november 2012



# Febe

VERENIGING VAN WERKERS IN DE GEZONDHEIDSZORG  
OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

## HOE KOMT DE VERENIGING FEBE AAN HAAR NAAM?

In de eerste vergadering van het voorlopige bestuur, die op 26 oktober 1979 werd gehouden, is op voorstel van mw. M. van Lagen gekozen voor de naam Febe.

## WAAR KOMT DE NAAM FEBE VANDAAN?

De naam Febe wordt in de Bijbel genoemd in Romeinen 16: 1 & 2. De tekst luidt als volgt: "En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienaar is der gemeente, die te Kenchreën is; opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heiligen betaamt, en haar bijstaat, in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben; want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelve."

In sommige Bijbels staat er nog een onderschrift na de Romeinenbrief, waarin staat: "De zendbrief aan de Romeinen, geschreven van Korinthe, door Febe, de dienaar der gemeente die te Kenchreën is."

## WIE WAS FEBE?

De apostel Paulus schrijft in bovengenoemde teksten over Febe vier dingen:

1. Hij noemt Febe "onze zuster". Zij was niet de natuurlijke zuster van Paulus, maar een zuster in geestelijke zaken ofwel een geloofsgenote.

2. Febe was een dienaar van de gemeente te Kenchreën. We moeten hierbij niet aan een ambt of vaste functie denken. Het Griekse woord dat hier staat, wordt meestal in het Nieuwe Testament gebruikt in de algemene betekenis voor iemand die helpt, die dienstbaar is, die zich verdienstelijk maakt, ofwel een diacones.

3. Febe was een voorstandster van velen, ook van Paulus zelf. In het Griekse woord - dat overgezet is met "voorstandster" - zit ook weer het element van het zorgen voor, bijstand verlenen, ook wel beschermen. Febe heeft liefdadigheid en gastvrijheid beoefend. De gedachten van de Bijbelverklaarders gaan uit naar: zieken verplegen, armen helpen, vreemdelingen huisvesten. Mogelijk kwam zelfs de gemeente (geloofsgenoten) in haar huis bij elkaar.

4. Het onderschrift dat in sommige Bijbels vermeld staat, wijst erop dat de Brief gebracht, getransporteerd is door Febe. Ook hierin komt weer de dienstbaarheid van Febe naar voren.

## WAT DEED FEBE?

Paulus vraagt de Romeinen om haar als hun geestelijke zuster te ontvangen en te helpen, zoals dat geloofsgenoten betaamt. Febe komt aan het begin van Romeinen 16 voor. Dit is een hoofdstuk waarin verschillende mensen gegroet worden, waardoor veronderstelt wordt, dat Febe de Zendbrief aan de Romeinen naar Rome gebracht heeft. Dit tekent het vertrouwen dat Paulus in haar had. 'Gewone' vrouwen reisden in die tijd niet zomaar alleen en zeker voor een Christin was dat gevaarlijk. Vandaar de gedachte van de Bijbelverklaarders dat Febe voor zaken naar Rome moest.

De apostel Paulus schreef de brief aan de Romeinen vanuit Korinthe. In sommige Bijbels staat een onderschrift dat de Zendbrief aan de Romeinen door Febe - uiteraard gedicteerd door de Apostel Paulus - is geschreven. Febe kwam uit Kenchreën, een kleine havenplaats, niet ver van Korinthe vandaan. Wat Hoek van Holland is voor Rotterdam en IJmuiden voor Amsterdam, dat was Kenchreën voor Korinthe.

Matthew Henry - een Engelse Godgeleerde, die leefde van 1662 tot 1714 - zegt in zijn Bijbelverklaring: 'Febe heeft velen geholpen, die in nood en droefheid waren. Zij was een goed en navolgenswaardig voorbeeld voor vrouwen. Febe was vriendelijk voor hen, die daaraan behoefte hadden en zij toonde dat door hen te helpen. Haar goedheid strekte zich ver uit: zij was een voorstandster - zo zegt de Bijbel - van velen.'